



Άριθμ. πρωτ. 1550

Λαμία, 25η Δεκεμβρίου 2021

**ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ**

**ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ**

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

**Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
‘Οσιώτατοι Μοναχοί καὶ Ὅσιώτατες Μοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά**

«Τὶ νὰ πῶ καὶ σὲ τὶ νὰ ἀναφερθῶ; Βλέπω ταυτόχρονα ἔναν μαραγκὸ καὶ μία φάτνη καὶ ἔνα Βρέφος καὶ σπάργανα καὶ λεχάνα Παρθένο, ποὺ στερεῖται τὰ πλέον ἀπαραίτητα. Βλέπω τὰ πάντα νὰ εἶναι φτωχικά, τὰ πάντα νὰ πλημμυρίζουν ἀπὸ ἀνέχεια.

Εἶδες πλοῦτος, ποὺ ὑπάρχει μέσα σὲ τόσο μεγάλη φτώχεια; Εἶδες πῶς, ἐνῶ ὁ Χριστὸς ἥταν πλούσιος, φτώχευσε γιὰ χάρη μας; Δὲν εἶχε οὕτε κρεβάτι οὕτε στρῶμα καὶ γι’ αὐτὸ τοποθετήθηκε σὲ μία ξερὴ φάτνη.

“Ω φτώχεια ποὺ εἶσαι πηγὴ πλούτου! Ω πλοῦτε ἀμέτρητε ποὺ κρύβεσαι ἀπὸ τὴ φτώχεια! Εἶναι ξαπλωμένος μές στὴ φάτνη καὶ συνταράσσει τὴν οἰκουμένη. Τὶ νὰ πῶ καὶ σὲ τὶ νὰ πρωτοαφερθῶ;».

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ παιδιά μου
ἀγαπημένα!

Αὕτη ἡ ἀπορία καὶ ἔκσταση, ἡ ὅποια, μαζὶ μὲ
ἀναρίθμητα ἀκόμη ἐρωτήματα, τόσο ὅμορφα ἐκφράζεται
καὶ διατυπώνεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ιωάννη τὸν Χρυσόστομο,
ἀποτελεῖ κατάθεση καρδιᾶς ὅλων μας μπροστὰ στὸ
ύπερφυὲς Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων.

Βρισκόμαστε ὅλοι μας ἔκθαμβοι μπροστὰ στὸ
Σπήλαιο, μὲ ἀπορία καὶ μέ ἔκσταση, συγχρόνως ὅμως
καὶ μὲ συγκίνηση καὶ μὲ ἐλπίδα, μὲ χαρὰ καὶ μὲ
κατάνυξη, μὲ δέος καὶ μέ λατρεία.

Πράγματι, δὲν γνωρίζει κανεὶς τὶ νὰ πρωτοθαυμάσει
καὶ τὶ νὰ πρωτοεξιχνιάσει!

Τὸν Παντοδύναμο μέσα στὴν ἐσχάτη ἀδυναμία τοῦ
Βρέφους;

Τὸν Ἄχρονο μέσα στὸν χρόνο;

Τὸν Ἀσαρκό Σεσαρκωμένο;

Τὸν Αμήτορα ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ τὸν ἀπάτορα ἀπὸ
τὴν Μητέρα;

Τὴν ἐσχάτη ταπείνωση; τὴν ἄρρητη Ἅγαπη; τὸ
Μυστήριο τῆς Παρθένου; τὴν ἐκπλήρωση τῶν
προφητειῶν; τὸ ἄνοιγμα τοῦ Οὐρανοῦ;

Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως θαυμάζουμε τὸν ἀληθινὰ
πλούσιο, τὴν πηγὴ κάθε ἀληθινοῦ πλούτου μέσα στὸ
μυστήριο τῆς ἀπόλυτης κένωσής Του καὶ τῆς
ἀπερίγραπτης πτωχείας Του!

Τὸ μυστήριο τοῦ ἀληθινοῦ πλούτου βλέπουμε
μπροστά μας!

Τὸ νόημα τοῦ ἀληθινοῦ πλούτου θὰ τὸ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὴν πτωχικὴ φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας!

Νὰ θυμηθοῦμε πρώτιστα ὅτι ὁ προχριστιανικὸς ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μὲ ἀγωνία τὸν πραγματικὸν πλοῦτο σὲ ψεύτικους Θεοὺς μὲ φαινομενικὴ ἰσχὺν καὶ δύναμην. Γι' αὐτὸν καὶ ὁ προχριστιανικὸς ἄνθρωπος θεοποίησε στὴν ὑπαρξιακὴν περιπέτειά του σχεδὸν τὰ πάντα. Λάτρευσε τὴν κτίση παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀναζήτησε τὴν λύτρωση στὶς θυσίες τῶν ταύρων καὶ τῶν τράγων, θεοποίησε τὰ πάθη του καὶ τὶς ἀδυναμίες του, παραδόθηκε στὴν αὐτοειδωλοποίησή του χωρὶς φραγμοὺς καὶ ὅρια. Καὶ ἀπέτυχε παταγωδῶς. Δὲν κατόρθωσε τὸν στόχο του.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ ὁ μεταχριστιανικὸς ἄνθρωπος καὶ ὁ μετέπειτα νεωτερικὸς καὶ μετανεωτερικὸς ὑπεράνθρωπος ἀναζήτησε τὸν ἀληθινὸν πλοῦτο στὴν οἰκονομικὴν κυριαρχία, στὴν ἐξωτερικὴν δύναμην, στὴν τεχνολογικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν ἐξέλιξην, στὴν ἐπιβολὴν τοῦ δῆθεν δυνατοῦ στὸν ἀδύναμο, στὴν μέθη τῆς ἀγορᾶς, στὸν καταναλωτισμό, στὸ χτίσιμο στερεοτύπων στὰ μέτρα τῆς φιλαυτίας καὶ ἀτομοκρατίας του, στὸ κυνήγι τῆς μάταιης ἥδονῆς καὶ στὶς ἐξωτερικὲς ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Καὶ πάλι δὲν πέτυχε τὸ ποθούμενο. Ἐγκλωβίστηκε σὲ ἀδιέξοδα ἀπὸ τὰ ὅποια ἀκόμη παλεύει νὰ ἀπελευθερωθεῖ.

Εὔτυχῶς ὅμως ποὺ τὸ πάμφτωχο καὶ ἐμπερίστατο καὶ ἀδύναμο Θεῖο Βρέφος, ὁ Ἐμμανουὴλ, μέσα ἀπὸ τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, μὲ τὸ βρεφικό Του κλάμα φανερώνει στὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς τὸ νόημα τοῦ ἀληθινοῦ πλούτου, τῆς ἀληθινῆς εὐδαιμονίας, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Γεννήθηκε μέσα σὲ ἔνα ρυπαρὸ Σπήλαιο καὶ ἐν μέσῳ ἀλόγων ζώων, μία εἰκόνα τῆς ρυπαρότητας τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς ἀλογίας τῶν ἀνθρώπων, στὸν βαθμὸ ποὺ ἔμεῖς οἱ ἀνθρωποι ἐξακολουθοῦμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ εὐτυχία βρίσκεται σὲ χρήματα, σὲ ἀποκτήματα, σὲ ἀνέσεις, στὴν χλιδή, στὴν πολυτέλεια, στὴν κάθε εἴδους ἀπληστία καὶ πλεονεξία.

Μέσα στὸ σκοτεινὸ Σπήλαιο, μακρὺ ἀπὸ τὰ ψεύτικα φῶτα τῆς ἀναλώσιμης καὶ πρόσκαιρης δόξας καὶ ὄμορφιᾶς, ἥλθε ὁ Χριστὸς «Φῶς ἐκ Φωτός» καὶ «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως».

Αὕτην τὴν ἀληθινὴ γνώση, ποὺ μᾶς προσφέρει πλουσιοπάροχα τὸ Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, νὰ ἀναζητήσουμε, ἀδελφοί μου, μὲ πόθο, μὲ ἀγάπη, μὲ λαχτάρα, μὲ ἀνιδοτελῆ ἀναζήτηση.

Νὰ ἐναποθέσουμε μὲ τιμιότητα καὶ ταπεινότητα στὴν πτωχικὴ φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας τὴν δική μας προσωπικὴ πτωχεία, νὰ τὴν ἐγκαταλείψουμε ὄριστικά, καὶ ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ ἀληθινοῦ πλούτου, νὰ λάβουμε μόνιμα καὶ ἔμεῖς, στὴν θέση τῆς πτωχείας μας, τὸν πολυπόθητο πραγματικὸ πλοῦτο. Αὕτὸν ποὺ κομίζει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Γέννησή Του.

Διότι:

Πτωχεία ἡ φιλαυτία
Πλοῦτος ἡ φιλαλληλία

Πτωχεία ἡ ἀτομοκρατία
Πλοῦτος ἡ αὐτοθυσία

Πτωχεία ή πλεονεξία
Πλοῦτος ή φιλανθρωπία

Πτωχεία ή κτητικότητα
Πλοῦτος τὸ μοίρασμα

Πτωχεία ή ἐκμετάλλευση
Πλοῦτος ἡ δικαιοσύνη

Πτωχεία ή κακοποίηση
Πλοῦτος ὁ σεβασμὸς

Πτωχεία ὁ φθόνος
Πλοῦτος ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀξίας τοῦ ἄλλου

Πτωχεία ή κατάκριση
Πλοῦτος ὁ καλὸς ὁ λόγος

Πτωχεία ὁ ἐγωισμὸς
Πλοῦτος ἡ ἀγάπη

**Αὐτὰ τὰ πλούσια Χριστούγεννα εὔχομαι νὰ
έορτάσουμε!**

Αὐτὸν τὸν πλοῦτο νὰ ἀποκτήσουμε!!

Τὸν ἀμέτρητο πλοῦτο, ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός!

Ο Πνευματικός σας Πατέρας



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Φθιώτιδος Αγίων
† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

Σημείωση γιά τὸν Ἐφημέριο: Νά ἀναγνωσθεῖ τὸ Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021, κατά τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος.