



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Αριθμ. πρωτ. 1

Λαμία, 1η Ιανουαρίου 2022

ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
‘Οσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ ‘Οσιώτατες Μοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολιναγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἀμέτρητο ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθουμε «εἰς τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς Χριστότητος Κυρίου», στὸ νέο ἔτος 2022, καὶ μάλιστα νὰ βρισκόμαστε σήμερα, πρώτη μέρα τοῦ ἔτους, μέσα στὴν Ἐκκλησία, στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, «αίνουντες καὶ δοξολογοῦντες» τὸν Θεόν.

Ἄκούσαμε μάλιστα πρὶν ἀπὸ λίγο στὸ Ιερὸ Αποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ὅτι: «Ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος, σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι».

Λόγοι θεόπνευστοι, ἀκριβοὶ καὶ πολύτιμοι, ποὺ περιέχουν στοιχεῖα ζωῆς αἰωνίου καὶ χαρᾶς καὶ εὐτυχίας, ὅχι μόνο ἐπουράνιας, ἀλλὰ καὶ ἐπίγειας.

«Ἐν τῷ Χριστῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος, σωματικῶς! Μεγάλη καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια! Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια μᾶς φανερώνει ἡ σημερινὴ μεγάλη ἔօρτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου. Ο Χριστὸς εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, μὲ τέλειο ἄνθρωπινο σῶμα καὶ τέλεια ἄνθρωπινη ψυχή.

Ο σαρκὶ περιτμηθεὶς Χριστὸς εἶναι πρόσωπο, ὅχι φανταστικό, ἢ πνευματικό, ἀλλὰ ἀληθινό, γήϊνο, ιστορικό, ποὺ ἔζησε τὸν ἄνθρωπινο βίο Του ἐπὶ γῆς, σὲ δρισμένο τόπο καὶ χρόνο, ἀκολουθῶντας καὶ προσλαμβάνοντας τὴν ιστορία τῆς ἄνθρωπότητας σὲ ἀπόλυτο βαθμό, «παρεκτὸς ἀμαρτίας».

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν σωματικῶς ἄνθρωπο Χριστό «κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος». Κατοικεῖ ὀλόκληρη ἡ Θεότητα, ὀλόκληρη ἡ θεία φύση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἄρα, ο Χριστός, ὅχι μόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Τέλειος ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός. Θεάνθρωπος ὁ Ἰησοῦς. Αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τῆς πίστης μας, ἡ οὐσία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Αὐτὸ τὸ κεφαλαιῶδες δόγμα τῆς πίστης μας συμπληρώνεται στὴν Ἀποστολικὴ καὶ Ἀγιογραφικὴ Διδαχὴ τῆς σημερινῆς ἡμέρας καὶ μὲ μία συγκλονιστικὴ ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἀμεσα καὶ καίρια, καθὼς ἀπευθύνεται προσωπικὰ σὲ ὅλους μας: «Καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι!

«Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν Χριστὸ καὶ ἐσεῖς εἶσθε πλήρεις! Μέσα ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό μας, Τὸν Ὁποῖο πιστεύουμε, ἀγαπᾶμε καὶ λατρεύουμε, μετέχουμε καὶ ἐμεῖς στὴν Θέοτητά Του καὶ γενόμαστε τὴν ἀληθινὴ πληρότητα στὴν ζωή μας.

Γεμίζουμε μὲ Χάρη ἀπὸ τὴν Χάρη Του, γεμίζουμε μὲ Άγιασμὸ ἀπὸ τὴν Αγιότητά Του, γεμίζουμε μὲ Ζωή ἀπὸ τὴν Ζωή Του.

«Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν!» Μέσα στὸν Χριστὸ ζοῦμε, μέσα στὸν Χριστὸ κινούμαστε, μέσα στὸν Χριστὸ εἴμαστε πάντοτε.

Στὰ ύπαρξιακά μας κενά, στὰ συναισθηματικά μας κενά, στὰ ψυχολογικά μας κενά, στὰ κάθε εἶδους μας κενά, ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς προσφέρει πληρότητα καὶ ὀλοκλήρωση.

Ο χρόνος τῆς ζωῆς μας παύει πλέον νὰ εἶναι ἀνούσιος, κενός, χαμένος χρόνος.

Τὸν γεμίζει ὁ Χριστός μας. Τὸν νοηματοδοτεῖ. Τὸν ζωογονεῖ.

Γι' αὐτὸ καὶ στὸ νέο μας ξεκίνημα, στὴ νέα ἀφετηρία ποὺ ἀνοίγει σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2022, ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι Ἄγαπη, ἡ ὄντως Ἄγαπη, μᾶς προσκαλεῖ, νὰ πληρώσουμε τὸ εἶναι μας μὲ τὴν Ἄγαπη Του!

«Μείνατε ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν» εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ 2022!!

«Παιδιά μου, σᾶς παρακαλῶ: Μείνετε ἐνωμένοι μέσα σὲ ἐμένα, καὶ ἐγὼ νὰ μένω μέσα σὲ ἐσᾶς!»

Πιό αἰσιόδοξο καὶ συναρπαστικὸ προσκλητήριο ἀπὸ αὐτὸ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε λάβει!!

Νὰ ένωθοῦμε μὲ τὸν Χριστό μας καὶ μεταξύ μας,
μέσα καὶ μέσω τῆς Ἐκκλησίας μας!

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐμεῖς
εἴμαστε τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ μέλη τοῦ Σώματός
Του. Καὶ ὅπως τὰ μέλη ζωογονοῦνται ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου, ἔτσι καὶ ἡμεῖς ζωογονούμαστε ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας, ποὺ εἴμαστε μέλη Της.

**Μέσα λοιπὸν στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ εἴμαστε
«ἐν Χριστῷ πεπληρωμένοι» καὶ μεταξύ μας ἀληθινὰ
ένωμένοι, ἀδελφοί μου.**

Στὶς δύσκολες ήμέρες, ποὺ ἔρχονται μπροστά μας,
ποὺ ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ βρίσκεται σὲ θανάσιμο κίνδυνο,
ποὺ ἡ μεταξύ μας ἐνότητα πληγώνεται ἀπὸ τεχνητοὺς
καὶ ἐξωγενεῖς ἀχρείαστους διχασμοὺς καὶ ποὺ οἱ ἀντοχὲς
ὅλων μας, ὅπως φαίνεται, θὰ δοκιμαστοῦν σὲ ἀκραῖο
βαθμό, εὔχομαι πατρικά, ζεστὰ καὶ όλοκάρδια σὲ ὅλους
σας, στὰ εὐλογημένα μου παιδιά τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας μία μονάχα εὐχή, παράκληση καὶ προτροπή:

«Νὰ ζῆτε πεπληρωμένοι ἐν Χριστῷ διὰ τῆς Ἐκκλησίας
Του».

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 2022

Ο Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Φθιώτιδος Αγριών
† ο Φθιώτιδος Συμεὼν



Σημείωση γιά τὸν Ἐφημέριο: Νά ἀναγνωσθεῖ τό Σάββατο 1 Ἰανουαρίου
2022, κατά τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀντί ἄλλου κηρύγματος.