

Σεβασμιώτατος: «Ο καθέννας να διακονεί με το χάρισμά του και όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε». [1]

Υποβλήθηκε από __admin στις Παρ, 02/07/2021 - 16:48.

Ημερομηνία:

Παρασκευή, 2 Ιούλιος, 2021 - 16:45



[2]

Με κατάνυξη εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η Εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, εορτή όλου του ιατρικού κόσμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, σε μία από τις πολλές ομιλίες του αναφερόμενος στους πιστούς.

Την παραμονή της εορτής, μετά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στο Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Γλύφα, πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Γλύφας, η 24^η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με αφορμή των εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα: «Οι Μπουρλοτιέρηδες της θάλασσας», η οποία θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη από τον Τηλεοπτικό Σταθμό «Star Κεντρικής Ελλάδος», από το επίσημο κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως στο Youtube, από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό (89,4 Fm), καθώς και από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr [3], καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube και στο Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών της δράσεων, την προσεχή Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 στις 11:00 το πρωί.

Την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της εορτής τέλεεσε ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών στον πανηγυρίζοντα Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Νεοχώρι Δομοκού.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην μεγάλη αρετή της ανιδιοτέλειας.

«Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει την διάθεση να ανοίγεται, να διαλέγεται, να συζητά, να μην έχει κρυφές ατζέντες, να μην έχει πίσω από το μυαλό του δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ένας άνθρωπος ευθύς, που μπορεί και κοιτά στα μάτια, είναι ένας άνθρωπος ανιδιοτελής.

Ο Θεός μας ζητά να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ελευθερίας, ώστε να υπερβούμε ακόμα και την βιολογική ιδιοτέλεια και αναγκαιότητα. Να αγαπάμε τον άλλο πέρα από την σχέση αίματος που μας δεσμεύει. Μία αγάπη, που να αφήνει στην άκρη ακόμα και την σαρκική συγγένεια και να προηγείται η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη η αληθινή είναι η ελεύθερη αγάπη. Έτσι καταξιώνεται ένας άνθρωπος, όταν έχει αγάπη για τους πάντες ανεξαιρέτως. Τότε είναι ένας ανιδιοτελής εργάτης του Ευαγγελίου.

Η ανιδιοτέλεια είναι πρόκληση και αν την εφαρμόσουμε, θα αλλάξει η ζωή μας. Έτσι θα γνωρίσουμε την Χριστό και θα ευαρεστήσουμε και τους Αγίους Αναργύρους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών απένειμε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Εφημέριο του χωριού π. Νικόλαο Ζομπόπουλο, εις ένδειξιν τιμής, σεβασμού και αγάπης της

τοπικής Εκκλησίας για την 35^η ιερατική του διακονία.

Το απόγευμα της κυριωνύμου ημέρας, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον μεθέορτο Αρχιερατικό Εσπερινό στον ομώνυμο ιστορικό και γραφικό Ιερό Ναό των Αγίων στο Κάστρο της Λαμίας, παρουσία του υγειονομικού προσωπικού της Φθιώτιδος.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ωμίλησε για την ποικιλία των χαρισμάτων μεταξύ των ανθρώπων, με αφορμή το χάρισμα της ιατρικής επιστήμης των Αγίων Αναργύρων. « Και ο φετινός Εσπερινός, αγαπητοί μου αδελφοί, τελείται και πάλι εν μέσω μιας παγκόσμιας δοκιμασίας, που δοκιμάζεται όχι μόνο η σωματική υγεία, αλλά και η ψυχική υγεία των ανθρώπων, καθώς ο βομβαρδισμός των πληροφοριών, των αντικρουομένων πολλές φορές ή των αντιθετικών, των φωτεινών ή των σκοτεινών, αλλά και ο διάλογος που γίνεται άλλοτε με όρους ελευθερίας και άλλοτε με όρους παραπληροφόρησης, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ταραχή σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, πολλά ερωτηματικά και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι βαδίζουμε στα τυφλά.

Μέσα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα, είναι βέβαιο ότι κάτι το οποίο αναδείχθηκε μέσα από αυτή τη δοκιμασία, είναι ότι σε οποιαδήποτε δοκιμασία, όλοι έχουμε το ρολό μας και ο καθένας έχει το δικό του έργο να επιτελέσει, αρκεί να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε, ο κάθε ένας τι κάνει. Μας προκαλεί η πανδημία. Μας προκαλεί να ξεχωρίσουμε τη δουλειά της επιστήμης με τη δουλειά της πίστης. Μας προκαλεί να ξεχωρίσουμε τη δουλειά της πολιτικής και τη δουλειά της υγείας. Μας προκαλεί να ξεχωρίσουμε τα συμφέροντα της οικονομίας, της αγοράς από το συμφέρον της υγείας των ανθρώπων. Μας προκαλεί να ξεχωρίσουμε την κερδοφορία των μέσων μαζικής επικοινωνίας για να αυξήσουν τις ακροαματικότητες με τη σωστή πληροφόρηση, νηφάλια και αντικειμενική των ανθρώπων. Μας προκαλεί συνέχεια να περιοριστεί ο καθένας μας, όλοι μας ανεξαιρέτως, στο δικό του ρόλο, σε αυτό που τον έχει τάξει η ζωή και σε αυτό που έχει επιλέξει κάνεις ελεύθερα να υπηρετήσει και να διαφωνήσει. Όταν σεβόμαστε αυτό το πράγμα και συνεργαζόμαστε στα κοινά σημεία ενδιαφέροντος τότε πετυχαίνουμε πολλά. Όταν αρχίζουμε να τα βλέπουμε ο καθένας μπαίνοντας στο μετερίζι του άλλου, τότε μπορούμε να κάνουμε πολλές ζημιές σε κάθε επίπεδο.

Εορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους, ως τους απόλυτα ισορροπημένους ιατρούς και επιστήμονες. Ήξεραν να ξεχωρίζουν το κομμάτι της επιστήμης και το κομμάτι της γνώσης και για αυτό η Εκκλησία δεν τους τιμά μόνο ως Αγίους, αλλά και ως ιατρούς, ως επιστήμονες, ως την ειδική αυτή κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι συνδύασαν αρμονικά στη ζωή τους την αγάπη τους προς το Θεό, με την αγάπη προς τον άνθρωπο, με την εργασία με την επιστήμη. Έχουμε πολλή ανάγκη μέσα στη ζωή μας να καταλάβει ο καθένας μέσα του τι του γίνεται, τι θέλει, ποιος είναι, ποιος είναι ο ρόλος μες στην οικογένειά του, στη ζωή του. Έτσι λοιπόν εορτάζοντας σήμερα τους Αγίους Αναργύρους, εορτάζουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε και να συνυπάρχουμε όλοι, κρατώντας ο καθένας το χάρισμα του και την διαφορετικότητά του.

Οι εποχή που ζούμε είναι εποχή συγχύσεως και είναι ευκαιρία να καταλάβει ο καθένας τον δικό του ρόλο και να μην κάνει υποδείξεις ο ένας στον άλλον και να μην μπλεκόμαστε ο ένας στα πόδια του άλλου.

Από την όμορφη θέα του Κάστρου της πόλης μας, της Λαμίας, απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την διακονία που προσφέρει ο καθένας. Έτσι ενωμένοι και με την δύναμη του Θεού, με την δύναμη της επιστήμης, τη δύναμη της ψυχής μας και της έμπνευσής μας, θα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που θα έρθουν. Πάντοτε να ενώνουμε τις δυνάμεις για να μην ψάχνουμε να μαζέψουμε και να ενώσουμε τα κομμάτια της ψυχής μας, τα κομμάτια της καρδιάς μας. Όλοι μαζί να συναποτελούμε ένα όμορφο μωσαϊκό για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση και την άλλη που έρχεται γέννημα αυτής, οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική και τις επόμενες που θα έρθουν και αυτές που θα έρχονται πάντοτε, διότι μια ζωντανή κοινωνία, ένας ζωντανός οργανισμός πάντοτε θα έχει να αντιμετωπίζει ασθένειες και πάντοτε θα έχει ανάγκη ιάσεως και θεραπείας».

Κλείνοντας το κήρυγμά του ο κ. Συμεών ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά όλο τον Ιατρικό κόσμο για την τεράστια προσφορά αγάπης και διακονίας προς τον πάσχοντα άνθρωπο και χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ο άνθρωπος ο πολιτισμένος απάντα: «με την επιστήμη και με την πίστη». Αυτό σκοτώνει τις

συνωμοσίες και τα σκοτεινά σενάρια από όπου κι αν προέρχονται».

?????????: ??????? ??????

[ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ](#) [4] [ΥΛΙΚΟ](#) [4] [ΠΑΤΗΣΤΕ](#) [4] [ΕΔΩ](#) [4]

Πηγή URL (modified on 02/07/2021 - 16:55): <http://www.imfth.gr/node/6862>

Σύνδεσμοι

- [1] http://www.imfth.gr/news_events/sevasmiotatos-o-kathenas-na-diakonei-me-harisma-toy-kai-oloi-mazi-na-synergazomaste
- [2] http://www.imfth.gr/sites/default/files/field/image/news/thumbs/img_20210702_163959.jpg
- [3] <http://www.ekklisia1821.gr/>
- [4] <https://flic.kr/s/aHsmW8v33H>